

RINGKJØBING

Aarbog 1928-1929



BOLLERUPS BOGHANDEL (JENS HOLM)

MCMXXIX

RINGKJØBING

AARBOG

1928 * 1929

Redigeret af ANNA VANG



RINGKJØBING
BOLLERUPS BOGHANDEL (JENS HOLM)
MCMXXIX

Omslag, Vignet og Tegninger
af Peter Holm, Roskilde.
A. Rasmussens Bogtr.,
Ringkjøbing

Aaret.

*Dage kommer,
Dage gaar,
kædes sammen
til et Aar.
Stille glider
Tidens Strom.
Nu et svandt i
Mindets Drøm.*

*Hver en Gerning,
lille, stor,
alt vort Virke
setter Spor.
Hvad er lidet,
hvad er stort?
Størst at faa en
Gerning gjort.*

*Dage kommer,
Dage gaar,
Se, nu svandt
igen et Aar!
Men vi ser
et Nytaarsny,
og vi skimter
Nytids Gry.*

*Vi er rede,
ta'r imod
Aaret som en
Gave god.
Vi er med i
Tidens Fog.
Vi skal skrive
Aarets Bog!*



For 3. Gang præsenterer Ringkjøbing Aarbog sig, — den er allerede ved at blive en Tradition! Vi siger Tak for god Modtagelse af Bogen. Tak for Forstaaelse af den Ide, som ligger bag: at binde Baand mellem Ringkjøbingensere hjemme og ude. Atter en Gang gaar en Hilsen fra den lille By ud til dens mange Sønner og Døtre, hvis Plads blev andet Steds, en Hilsen med Bud om, hvad smaat og stort der sker derhjemme.

Godt Nytaar!

LIDT AF RINGKJØBING BYS HISTORIE

» **A**nno 1443 stadfæstede Kong Christoffer af Bavern den Stadsret, Kong Valdemar før ham havde givet Ringkjøbing Købstad.« Saaledes lyder Indskriften paa den smukke Sten, som for faa Aar siden er rejst paa en lille aaben trekantet Plads tæt ved Ringkjøbing Banegaard. Lad os i korte Træk følge vor lille Bys Historie, lige fra den dukker frem af fjerne Tiders Taage og til Dagen i Dag.

Om Byens Navn og dets Oprindelse har der været *Byens Navn.* gisnet meget gennem Tiderne. Byens Vaaben er en langbenet Ørn, staaende paa et Bjerg med udstrakte Vinger. Heraf er den urigtige Formening kommen, at Byens Navn først skal have været Ørnsbjerg, og at Kong Christian III skal have staaet paa den udenfor Byen liggende »Kongens Høj«, skuet Byens Ringhed og forandret dens Navn til Ringkjøbing. Andre har udfundet Navnet af en af de hedenske Konger ved Navn Ring, som skulde være begravet i nævnte Høj. Denne sidste Mening er kun en Gætning, taget af By-

ens Navn, som det nu skrives. Men som Ringkjøbing kan bevise at have haft dette Navn — eller i hvert Fald med smaa Ændringer — nogle hundrede Aar før Christian III Tid, saa kan man helt forkaste den første Mening og blive ved den enfoldigste, nemlig at det er en »Kjøbing« eller lille Købstad, i Begyndelsen anlagt hos daværende nærmeste Kirkesogn Rindum, som ogsaa skrives »Rennum«, hvorfor man i et Dokument af 1345 finder Byen benævnet Rænnum-Kiøbing og i et andet af 1368 Rennekiøbing, som siden er forvandlet til Rinkjøping, Ringkjøping og Rindkjøbing.

*Hvor gammel
er
Ringkjøbing?*

Hvor gammel Købstaden Ringkjøbing egentlig er ved man ikke. Men at den har været til og haft sit Navn i og formodentlig en god Tid før den sidste Kong Valdemars Tid er givet. Af Byens ældste Privilegier er ingen nu kendt, men det berettes, som Stenen fortæller, at Kong Christoffer af Bajern i 1443 stadfæstede de af Kong Valdemar givne Privilegier. 1515 fik Borgmester, Raad og Menighed i Ringkjøbing af Kong Christian II Konfirmation paa deres Privilegier. 1545 stadfæstede Kong Christian III deres Friheder og bevilgede, at ingen fremmed skulde sælge og købe omkring Byen i to Miles Omkreds. Senere nævnes Privilegier som disse, at man faar Torvedag, Markedsdag, endog Eftergivelse af Skatterestancer (1573) m. m. Kong Christoffers Privilegie-Dokument, skrevet paa Pergament 1443, lyder saaledes:

»Af vor synderlige Gunst og Naade, som og for-

medelst den Troeskab og Tieneste, som Vor elskelige Borgere og Menighed i Rinkøbing os og vort Rige Danmark hertil giort haver, og herefter troeligen gjøre ville, have Vi taget og tage Dem og Deres under Vor kongelige Værn og Beskyttelse, og stadfæste Vi Dem alle de Privilegier, som Kong Valdemar dem før os naadigst givet haver, som hans aabne Brev udviser; og skulde de nyde samme Privilegier og Friheder, som vore elskelige Borgere i Wiburg, saalænge vor Naade tilsigter.«

Af Privilegier kan endnu nævnes Christian IV.s af Aar 1590 om, at Ringkjøbing Borgere det Aar »maatte udskibe deres Øksne der paa Stedet«, og samme Konges Privilegium af 1599, hvori det forundtes Byen at være Toldsted, medens Ribe hidtil havde været Toldsted for Ringkjøbing. Man ser heraf, at Studehandel paa den Tid var en vigtig Næringsvej for Byen, og i disse Aar faar Byen da ogsaa en Blomstring.

Ringkjøbing havde Latinskole, men den blev nedlagt. I sin Velmagtstid var Skolen saa berømt, at der endog blev sendt Elever hertil fra Norge!

Omkring 1770 beløber Byens Indbyggerantal sig til 313 Borgere over 12 Aar. De mindreaarige synes man slet ikke at tælle med.

Ringkjøbing er i ældre Tider blevet ramt af flere alvorlige Ulykker, navnlig ved Vandflod og under Krig. 1534 skal Byen være blevet afbrændt af Johan Rantzau. Megen Skade forvoldtes ved den store Vand-

*Da Ulykkerne
kom.*

flod i December 1615, der ødelagde 34 Gaarde og Huse og en stor Del af Byens Marker og Enge. Enkelte Steder reddede Beboerne med Nød og næppe Livet. Helt op i Vester- og Østergade naaede Fjordvandet. I flere Aar var Bymarkerne utjenlige til Dyrkning paa Grund af opskyllet Havsand. Til Hjælp under denne Elendighed bevilgede Christian IV de skadelidte Skattefrihed i 3 Aar.

Under Krigen med Sverige 1643—45, da General Thorstenson hærgede Jylland, var Svenskerne ogsaa i Ringkjøbing, og de stakkels Borgere har nok døjet ilde med Svensken. Senere hen har Byen antagelig flere Gange haft Fjendebesøg, men mest kendt i saa Henseende er Tyskernes Besøg i 1864.

*I Armod
og Nød.*

Omkring Aar 1700 vides det, at Byens Borgere har levet i stor Armod. Højeste Skatteyder var paa den Tid Amtsforvalteren med — 8 Rigsdaler! Den største Del af Borgerne har Vedtegnelsen »intet at leve af«, »haver ingen Næring af Haandværket« o. lign. Ja, Provst Allerup kunde endda 1743 skrive: »Saa jammerlig er Tilstanden, at hvis Byen ikke bliver hjulpen, maa den ganske undergaae«. Henimod Slutningen af forrige Aarhundrede synes Forholdene at have bedret sig noget. I 1774 ejede Byens Handlende ialt 12 Skibe, og efterhaanden udviklede der sig en ikke ringe direkte Udenlandshandel, en Trafik, der kendtes til langt op imod vor Tid og som for et Afsnits Vedkommende er behandlet i Ringkjøbing Aarbog 1927—28.

I en Borgmester Kiærs Embedsberetning Aar 1744 karakteriseres Datidens Ringkjøbingensere paa følgende Maade: »Det kan siges om dem i Almindelighed, at de er godgørende, høflige, arbejdsomme og flittige. Her regierer, Gud skee Lov, ingen grove Laster, men Indvaanerne imellem dem selv leve fredelig og skikkelig.« Aar 1806 skriver en Pastor Wedel: »Indvaanerne i Ringkjøbing ere jævne, simple og flittige, Luxus har ikke stor Herredømme; men man lever godt ved tarvelige Retter, som Giæstfrihed fremsætter, med skønne Vine og Likører.« Og Amtsprovst Frost bemærker: »En god Tone besjæler Byens Indvaanere. Man deler sig ikke her, som ofte andetsteds, i enkelte Partier, men sammenknyttes som ved et Familiebaand. I de større selskabelige Kredse, der for det meste bestaae af Embedsmænd og handlende, hersker en liberal Frihed og anstændig Munterhed, der ei overskrider Sædelighedens Grænser. Velgørenhed er ligeledes et Træk i Indvaanernes Charakter. Foruden den offentlige Understøttelse øves særdeles meget Godt i Løndom.«

Ringkjøbingenseren, som han var.

Provst Frost, — der 1817 skrev en hel Bog om Ringkjøbing (optrykt 1922), — slutter denne med et Par Siders Ønskeseddel, paa hvilken Gravningen af et nyt Fjordudløb staar øverst. Dette var det stadige Raab gennem Aarene, — vi maatte helt op til de aller sidste Dage, før dette Ønske naaede det første Skridt frem mod sin Fuldkommengørelse, og kun Fremtiden

Det stadige Klageraab: Udlobet.

kan vise, om man nu endelig har faaet dette saare vigtige Spørgsmaal ordnet paa bedste og forsvarligste Vis for en overskuelig Aarrække.

Fortid — Ringkjøbing har Alderens ærværdige Glorie omkring sit Navn. Den har smukke Traditioner, og helt ned gennem Middelalderen har den lille Købstad langt ude mod Vester forstaaet at hævde sin Plads med Ære i andre danske Byers Kreds. Vi er stolte af vor By, *vi* skal føre dens Traditioner videre, *vi* og vor Efter-slægt skal skrive Ringkjøbing Bys Historie i de kommende Dage.

— — —
Som Kilder til Oplysningerne i denne Artikel er væsentligst benyttet Mylius Erichsen: »Ringkjøbing«, »Danske Atlas« og P. N. Frost: »Beskrivelse over Købstaden Ringkjøbing 1817«.



I 9 2 8

OKTOBER.

*Ringkjøbing
Frimenighed
25 Aar.*

I Oktober fejrede Ringkjøbing Frimenighed 25 Aars Jubilæum. Blandt de første, som var med og som fik hidkaldt fremmede Præster, var Træhandler P. Jensen og Mælkehandler Kvisgaard. Præsterne Vig, Stadil, Morten Larsen, Holstebro, Øllgaard, Velling, og Witt Hansen, Aadum, var nogle af de mest kendte Talere i Menigheden. Oprindelig var Menigheden en Valgmenighed. I 1914 fik den egen Præst, Pastor Clausen-Bagge. Fra 1918 har Pastor Clausen-Bagges Menighed været en Frimenighed.

*Gamle
Doktor Holst*

Den 12. Oktober var 100 Aars Dagen for Stiftsfysikus Erik Holsts Fødsel. Han var en af de ejendommeligste Skikkelser indenfor den danske Lægestand, en Mand med et klart Hoved og et varmt Hjerte, Smaafolks Ven. Som ung Læge gjorde han et smukt Stykke Arbejde i det af Kolera hærgede Korsør, og som Anerkendelse herfor fik han Ridderkorset, kun 29 Aar gammel. I 1859 vandt han Doktorgraden; samme Aar blev han Fysikus i Ringkjøbing og blev her, til han tog sin Afsked i 1907. Faa Maaneder se-

[14]

nerede døde han. Han var stor som Læge og ogsaa stor som Menneske og dertil djærv som faa, ret en Mand efter Vestjydernes Hjerte. Utallige er da ogsaa de Historier, som endnu gaar om ham paa Egnen. Han hørte den gode gamle Tid til.

8. Byraadet vedtager Opførelsen af et kommunalt Slagtehus til 40,000 Kr.; det skal ligge paa V. Strandsbjerg. — 16. Enkefru Anna Stengaard bliver Raadstuebetjent. — 31. Missionær Laursen forflyttet til Hadsund.

Sølvbryllup: 23. Buntmager Nielsen og Hustru. — 29. Direktør i Ringkjøbing Landbobank, Gaardejer N. Bjerg Nielsen og Hustru, Rindum.

Bryllup: 5. Frk. Maja Nielsen, Rindum, og Karl Johs. Hansen (S. af Murerm. Jak. H., Ringkjøbing). — 7. Frk. Petra Bøndergaard, No, og Skrædder Th. Østergaard, Ringkjøbing. — 11. Frk. Anna Steffensen (D. af Vognm. S.), og Bankbogholder Rob. Nissen, (S. af Overpakk. N.). — 14. Frk. Anna Silberg (D. af Blikkenslagerm. S.) og Landm. Thorv. Kelstrup, Rindum. — 21. Frk. Marie Feddersen (D. af Blikkenslagerm. F) og Typograf Axel Olsen, Hillerød, (S. af Ølhdl. O., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 10. Enkefru Karen Marie Bach (Enke efter Chr. B., Rindum), 80 Aar. — 19. Tømmerm. Kjærgaard, 50. — 20. Fru Sadelmager Frikke, 70. — 23. Fiskeeksportør P. Jensen Poulsen, 50. Murer Henriksen, 50. — 24. Adolf Sylvestersen, 90.

Døde: 7. Fru Anna Møltrup. — 16. Ane Madsen. — 22. Redaktør L. P. Petersen, Præstø, fh. Ringkjøbing, 72 Aar.

NOVEMBER.

Arbejderne ved Hvide-Sande Sluserne overdrages Firmaet Stystrup & Prosch-Jensen i Ribe for 947,000 Kr. Det højeste Tilbud var paa ca. 2 Mill. Kr. Paa

*Ved Hvide
Sande.*

[15]

Finansloven 1929—30 er opført 1 Mill. Kr. til Hvide Sande-Arbejderne. Iøvrigt hidkalder dette storstiledede Ingeniørarbejde nu en stedse stigende Strøm af fremmede. Man vil nok paa nært Hold se, hvorledes Kampen med Vesterhavet føres.

1. Lærerinde Frk. Jørgensens Pogeskole har 25 Aars Jubilæum. — 8. Kloakarbejdet paa Herningvej overdrages til E. Jakobsen, Ringkjøbing, for et Tilbud paa 8,463 Kr. — 15. Frk. Karen Tovborg Jensen fratræder som Redaktør af Ringkjøbing Amts Avis.

Sølobryllup: 8. Arbm. Jakob Jensen og Hustru, V. Strandbjerg. — 11. Formand Knud Simonsen og Hustru, Fjordalle. — 24. Overpostbud Nielsen og Hustru. — 27. Arbm. Eskild Hansen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 11. Fru Hulda Knudsen, Ø. Strandgade, og Landmand Jens Nielsen, Ringkjøbing. — 12. Frk. Mathilde Jensen (D. af Enkefru J., Smedegade 13) og Møllersvend Hans Larsen, Oksbøl. — 22. Frk. Marie Lund, Kastkjær, og Automobilhandler Hardses Kragh, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 4. Søren Bollerup, Orgelfabriken, 70. — 29. Lærer N. Nordbek, 70.

Døde: 6. Fru Nicoline Lyhne, 80. — 14. Andreas Sørensen, Alderdomshjemmet, 87 Aar. — 18. Postmester J. C. Jørgensen, Sønderho, fh. Ringkjøbing, 57 Aar. — 23. Fhv. Redaktionssekretær Henrik Rasmussen, 71 Aar. — 30. Kirstine Marie Iversen, 80 Aar.

DECEMBER.

Byen vokser lidt!

Folketællingen viser i Modsætning til den foregaaende en Fremgang i Indbyggerantal, fra 3803 til 3830. Kvindernes Overtal er stadig stigende, og der er nu 2098, medens der kun er 1732 Mænd.



3. Byraadet vedtager en Udvidelse af Gasværket (en Kammerovn) til ca. 40,000 Kr. — 17. Cand. jur. J. Dalgaard Knudsen har faaet Beskikkelse som Landsretssagfører.

Sølvbryllup: 15. Fhv. Hotelejer P. Petersen og Hustru. — 23. Lærer Morten Jensen og Hustru. — 26. Smed Bloch og Hustru. — 30. Arbm. Th. Sinkjær og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 4. Frk. Magdalene Petersen, No, og Landmand J. Chr. Sloth Christensen (S. af Arbm. Sloth C., Ringkjøbing). — 6. Frk. Margrethe Fledelius (D. af Sognepræst F.) og Stud. teol. Carl Christiansen, København. — 14. Assistent ved Kreditforeningen N. P. Petersen og Anna Margrethe Poulsen. — 27. Frk. Olga Nielsen (D. af Agent A. N.) og Stenhugger Aage Holm, Bornholm.

Fødselsdage: 3. Kirsten Nielsen, Nygade, 70 Aar. — 7. Handelsgartner Chr. Hansen, 50. — 22. Læge E. Næss-Schmidt, 50. Bankbogholder Høegh, 60.

Døde: 3. Fhv. Bestyrerinde paa Alderdomshjemmet Frk. Margrethe Albertsen. — 26. Fru Kirstine Margr. Hørup (Lærer Hørups Hustru). — 27. Enke Maren Sørensen.

I 9 2 9

JANUAR.

*Byen faar
Læsestue.*

Midt i Maaneden faar Bibliotekar Nordbek en af sine smukke Drømme opfyldt: der indrettedes en offentlig Læsestue i Tilknytning til Folkebiblioteket. Et godt Haandbibliotek staar til gratis Afbenyttelse for enhver.

*Fru Fortuna
smiler.*

Der falder en Gevinst paa 14,000 Kr. i en af Byens Koloniallotteri-Kollektioner. Vinderen har bevaret sin Anonymitet.

[18]

1. Malerm. Noc 25 Aars Jubilæum som Malermester. — 7. En Boretiv har Natten til den 7. »besøgt« Købm. Henry Hansen; Udbytte ca. 80 Kr. — 12. Skoleeleverne Martha Kjeldsen (D. af Murerm. K.) og Eva Madsen (D. af Arbm. M., Tværvej) har faaet Etatsraad Sørensens Flidspræmie. — 14. Et smukt gammelt Eksemplar af Kongeloven, som hidtil har beroet paa Museet, overgives til Raadhuset. — 19. Byraadet vedtager at gøre Bildtsvej til offentlig Vej, og den skal sættes i Stand delvis som Nødhjælpsarbejde. — 26. Ligningskommissionen vælger Købm. Mar. Pedersen til Formand og Togbetjent Lybæk Hansen til Næstformand.

Bryllup: 30. Frk. Helga Rosenlund (D. af Overbetj. R.) og Kommis L. Lauritsen.

Fødselsdage: 19. Kreditforeningsdirektør Troensegaard, 65 Aar. — 25. Fru Red. Hans Christensen, 70.

Døde: 3. Bogtrykker Laust Christensen, Kolding, fh. Ringkjøbing, 55 Aar. — 9. Herman Andersens Hustru i Nørregade. — 17. Vognmand E. Christensens Enke, Aldershvile. — 30. Peder Sørensen (Skaaning).

FEBRUAR.

Byens Regnskab for 1927—28 — som fremlagdes paa et Byraadsmøde den 12. Februar. — udviser en Formuefremgang i dette Aar paa 161,000 Kr. og et Driftsoverskud paa ca. 15,000 Kr.

*Byens Finanser
i det forløbne
Aar.*

Byens Budget for 1929—30 — som forelagdes i Byraadet den 18. Februar — viser det glædelige, at Skatteudskrivningen vil gaa ned med 17,000 Kr., saa Borgerne kan slippe lidt billigere.

*Byens Finanser
i det kommende
Aar.*

Den strenge Vinter har lagt saa stærkt et Isdække over Ringkjøbing Fjord, saa en Læge fra Ringkjøbing

*Over Fjorden
pr. Bil.*

[19]

midt i Februar kunde bile paa Sygebesøg til Klitten — over Fjorden.

2. Læge Næss-Schmidt 25 Aars Jubilæum som Læge. Ved et Møde, hvori deltog ca. 150 Mennesker, forkastedes et Forslag om at bygge et Privatslagteri i Ringkjøbing. Med 34 St. (ingen imod) vedtoges det at prøve at faa lagt en Filial af Esbjerg Andels Slagteri i Ringkjøbing. — 23. Det meddeles, at afd. fhv. Bestyrerinde paa Alderdomshjemmet, Frk. Margr. Albertsen, ved Testamente har skænket 500 Kr. til Udsmykning af Dagligstuen paa »Aldershvile«.

Bryllup: 27. Frk. Anna Sund, København, og Trafikassistent Fr. Laub Christensen, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 2. Jens Iversen, Ved Fjorden, 80 Aar. — 3. Jens Lund, Alderdomshjemmet. 90. — 6. Vognmand J. C. Christensen, 75. — 10. Amtmand Toft, fh. Ringkjøbing, 50. — 17. Hotelejer Ole Jensen, 60.

Døde: 1. Jens Christensen (Bentsen). — 3. Fru Birgitte Henriksen. — 11. Laur. Nielsen Flinker, 83. — 24. Snedkerm. N. M. Mikkelsen, 88, — 25. Kæmner Karl Nielsen, 51. Kirstine Marie Knudsen, 63.

MARTS.

Byraadsvalget. Den 7. Marts holdtes Byraadsvalg, Resultatet blev: Venstre 6 Mandater, Socialdemokrater 4, konservative 1. Stillingen var før: Venstre 6, Socialdemokrater 3, konservative 1, radikale 1. Stemmeafgivningen blev følgende: Venstre 682 (i 1925 676), Socialdemokrater 422 (353), konservative 109 (107), radikale 83 (167). Udgaet af Byraadet er derefter Ole Glistrup (V.), Chr. E. Pedersen (S.), J. Jensen (R.). Indtraadt er:

[20]



Mar. Pedersen (V.), Har. Christensen (S.) og Carl Thuesen (S.).

Skatten ned! Ligningsprocenten gaar for det kommende Finansaar ned fra 11,4 til 11. Der er 1681 Skatteydere i Byen.

Isen letter. Endelig den 27. Marts letter Isen i Fjorden efter at have ligget som et fast Dække siden før Jul. Det blev den strengeste Vinter i Mands Minde.

4. Blikkenslager Feddersen 35 Aars Jubilæum som Blikkenslager i Ringkjøbing. — 5. Etatsraad Alfred Sørensens Skolelegat tildelt Erna Møhler (D. af Lokomotivfører M.) og Børge Wille (S. af Dyrslæge W.). — 28. Forsvarsbrødreforeningen for Ringkjøbing og Omegn fejrer 25 Aars Jubilæum.

Sølvbryllup: 31. Trikotagehandler N. Waldemar og Hustru.

Bryllup: 8. Frk. Gerda Jensen, Nakskov, og Vognmand Rich. Møller, Ringkjøbing. — 17. Frk. Marie Grimstrup (D. af Enkefru G.) og Diakon Poul Nielsen, Odense.

Fødselsdage: 3. Enkefru Johanne Jensen, Herningvej, 80. — 6. Trykker Schultz, 50. — 20. Ringkjøbing Bys ældste, Enkefru Schouboe, fylder 95 — 23. Maskinsætter P. M. Andersen, 50. — 28. Fru Maren Nielsen, Mellemgade, 60.

Døde: 3. Kirsten Marie Jensen, Ø. Strandgade 9. — 4. Købmand Kr. Koldborg, 72 Aar. — 7. Chr. Larsen. — 11. Laurine Marie Jensen, 88 Aar. — 13. Pens. Telegrafmontør S. P. Olsen, 68 Aar.

APRIL.

Folketingsvalget. Ved Folketingsvalget den 24. April blev Resultatet for Ringkjøbing By: Venstre 728 (i 1926 717), Socialdemokrater 602 (518), radikale 181 (182), konservative 195 (169), Retsstat 3 (4). Genvalgt i Kredsen blev Folketingsmand Dr. Krag.

1. April er Jubilæernes Dag. Vi nævner blandt de ældste: Skomagerm. P. Lund Andersen, Nørregade, 45 Aar som Mester i Byen, Bagermester Hedegaard 40 Aars Jubilæum som Mester i Byen, Hotelejer Steffen Jensen 30 Aars Beværterjubilæum. *Mange Jubilæer.*

7. Frk. Maren Jørgensen nedlægger sin Privatskole. Fyrbøder Chr. Koltze ansat paa Orgelfabriken i 25 Aar. Postkusk Poul Nielsen 25 Aars Jubilæum som Postkusk. Typograf E. Bunc 25 Aars Jubilæum som Typograf i Ringkjøbing. — 4. Red. Vilh. Nielsen genvælges til Borgmester, og Tømrermester A. Kjærgaard til Næstformand i Byraadet. — 15. Ledvogter A. J. Andersen og Hustru, Herningvej, 35 Aars Jubilæum i Statsbanernes Tjeneste. — 15. Pavillonen »Sommerlyst«, Ringkjøbingernes gamle Udflugtssted ude i Engene ved Vonaa, sælges, men Stedet sikres senere af en Kreds af Byens Borgere.

Sølvbryllup: 26. Købm. Math. Klokke og Hustru.

Bryllup: 13. Frk. Louise Hjorth (D. af Banearb. H.) og Martros Martin Madsen. — 26. Frk. Olavia Nielsen (D. af Gasværksarb. N.) og Jens P. Jensen (S. af Vognmand Jens Thomsen). — 28. Frk. Karen Marie Madsen (D. af Træhdl. M.) vies i København til Frisør Gestmann Poulsen.

Fødselsdage: 3. Fhv. Amtslæge Ringberg, tidl. Ringkjøbing, 75. — 7. Iversen, Muscet, 70. — 10. Mads Iversen, Vellingvej 28, 75. — 16. P. Ravnsbjerg Andersen, fhv. Form. i Repræsentantskabet for V. og sønderj. Kreditforening, 75. — 28. Frk. Kirstine Mølgaard, Reberbanen 24, 70.

Døde: Fru Johanne Marie Nielsen. — 28. Fru Fiskeeksportør Dyckjær. — 29. Lars Chr. Lyngbye, 82. Maren Kjeldgaard Nielsen, 78.

MAJ.

Den 8. Maj fyldte Lærerinde Frk. Maren Bonde 80 Aar. Hun blev fejret, og hun fortjener at fejres, *En 80 Aars Dag.*

ogsaa fordi hun paa særegen Vis hører med i Billedet af det gamle Ringkjøbing. Hvor mange Snese af unge Ringkjøbingensere, som nu er spredt ud over Landet, mindes ikke med Fryd deres første Skoleaar i Frk. Bondes Skole! Hun tog alle Smaabørn ved Haanden, derfor tog hun alle de voksne — hele Byen — ved Hjertet.

*En god Giver
—uden Navn!*

Paa Museets Generalforsamling meddeles det, at en anonym Giver har skænket Museet 2000 Kr. til Afdrag paa Byggegælden.

1. Pavillonen i Schuberts Plantage har 25 Aars Dag. — 3. Gdr. H. D. Kloppenborg-Skrumsager valgt til Formand i Repræsentantskabet i V. og sønderjydske Kreditforening. — 17. Justitsraad H. L. Heibergs Legat tildeles Trykker S. Gullander og Murersvend Axel Moustesgaard, og Vald. Brendstrups Ferielegat tildeles fhv. Faktor Rud. Hansen.

Diamantbryllup: 27. Rentier P. Nielsen og Hustru.

Sølvbryllup: 3. Tømrem. And. Kjærgaard og Hustru. — 26. Arbm. Knud Jensen og Hustru, Bildtsvej.

Bryllup: 5. Frk. Laura Waldemar og Cigarmager Eskild Pedersen, Aalborg. — 8. Frk. Janne Flytkjær (D. af Viktualiehandler Fru F.) og Bankassistent Carl Lehn. — 14. Frk. Risse Hansen (D. af Muremester H.) og Bogholder N. Nielsen, Odder. — 16. Frk. Magda Johansen (D. af afd. Togfører J.) og Emil Knudsen, Lem. — 17. Frk. Inger Agnete Carlsen (D. af Redaktionssekr. C.) og Kreditforeningsassistent J. Gade Kjærgaard. — 19. Frk. Erna Mortensen og Harry Johannesen, Grønegade 23.

Fødselsdage: 5. Gdr. N. Bjerg Nielsen, Rindum, Meddirektor i Landbobanken, 50. — 11. Tidligere Rejsepost til Lem, Mads



Skov, Ved Fjorden, 75. Fhv. Fiskepakker Andr. Pedersen, 80. — 27. Enkefru Bøggild Hansen, 75.

Døde: 1. Maren Kjeldgaard Nielsen, 78 Aar. — 11. Maren Madsen. — 10. Hovmester Ploug. Snedker A. N. Andersen. — 24. Fru Mariane Pedersen, f. Andersen.

JUNI.

*Et stort
sønderjysk
Besøg.*

Paa Maanedens sidste Dag fik Byen et sjældent Besøg: 150 Sønderjyder gæstede os. Et saa stort samlet Besøg af Sønderjyder er ikke set i Byen siden det store Besøg i 1884. Dagen — og de følgende Dage, da Gæsterne var ude omkring paa Egnen, — fik det smukkeste Forløb, og der blev knyttet mange varige Baand mellem Danske fra Syd og Nord. Det var Festdage.

1. Sadelmager Frantz Outzen 50 Aars Borgerjubilæum. — 16. Kæmner Skov, Rødby, tiltræder Stillingen som Kæmner i Ringkjøbing. Garderforeningerne for Ringkjøbing og Ribe Amter holder Stævne i Ringkjøbing med Udflugt til Hvide Sande. — 18. Vejarbejdet paa Bildtsvej overdrages til P. Lund, Holstebro, for 2430 Kr.

Sølvbryllup: 3. Gartner J. Isager og Hustru.

Bryllup: 16. Frk. Gudrun Jeppesen (D. af Væver J.) og Fritz Nielsen, Skjern.

Fødselsdage: 9. Fru P. C. Jensen, 70 Aar. — 15. Læge Oscar Birk, 65. — 24. Frk. Margr. Jakobsen, Herningvej, 70.

Døde: 19. Ane Christiane Gullander, 67 Aar. — 25. Amtslæge Ringberg, fh. Ringkjøbing, 75 Aar. — 26. Fhv. Købm. E. Husted, 85 Aar. — 30. Laur. Dalgaard Madsen.

JULI.

*Sommeren er
Festens Tid.*

Højsommeren kom — det kolde Vejr til Trods — til at staa i Festens Tegn. Af større Festlighed maa

nævnes Sønderjydernes Besøg og — paa en helt anden Led — Sportsdagen. Til den sidste kom der 7—8000 Mennesker til Bys for at se og dyrke Sport.

17. Postmester Hagbart Berg valgt til Næstformand i Danmarks Afholdsforening. — 18. Som Dyrslæge ved Slagtehuset er ansat Dyrslæge Sørensen og som Opsynsmand Carl Thuesen. — 31. Slagtehuset indvies.

Guldbrøllup: 12. Mads Skov og Hustru, Ved Fjorden.

Sølvbrøllup: 16. Snedker Ole Korsgaard og Hustru, Søndergade 7. — 17. Kordegn Ingerslev og Hustru.

Bryllup: 5. Frk. Maren Wiese (D. af Blikkenslager W) og Malerm. Hj. Noc. — 9. Frk. Thora Jensen, Randbæk, og Billejer J. K. Møller Jensen, Ringkjøbing. — 17. Frk. Vita Ingerslev (D. af Kordegn I.) og W. Newstead, London.

Fødselsdage: 15. Købm. J. A. Jensen, 70 Aar. — 17. Skrædderm. N. J. Bennedsen, 70.

Døde: Redaktør Chr. Lund, København (S. af afd. Bagerm. Lund, Ringkjøbing). — 31. J. Tang Harpoth, Vest- og sønderjysk Kreditforening, 71 Aar.

AUGUST.

I August gæstede flere Hundrede Københavnerne i sluttet Trop Ringkjøbing og Søndervig i flere Dage. En Ting var der, som imponerede Hovedstadsfolkene: de fik se Vesterhavet i Oprør og Redningsbaad og Raketter i Virksomhed. Det var, udtalte de, et Syn saa storslaet og skønt, at det aldrig glemmes.

*Hvad der
imponerer de
fremmede.*

13. Paa Ringkjøbing-Ørnø Banens Generalforsamling meddeles, at Banen for sidste Aar har givet 7,736 Kr. i Netto-Over-skud.

Bryllup: 10. Frk. Ane Marie Sørensen (D. af Fiskeribetjent S.) og Fiskeskipper Bülow Jensen, Esbjerg. — 17. Frk. Maja

Laulund, Sædding, og Fiskeeksp. J. C. Dyckjær (S. af Fiskeeksportør D., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 25. Arbm. And. Knudsen, Ø. Strandgade 13, 85 Aar.

Døde: 23. Enkefru Anna Andresen, Orgelfabriken. Fru Karen Kvisgaard, 75 Aar.

SEPTEMBER.

Byens ældste Mand død. Den 6. Septbr. døde gamle Slagter Nielsen i Øster Strandgade. Det var atter et Træk i det gamle Ringkjøbings Ansigt, der udviskedes. I alle de Aar, vi kan huske — lige indtil for faa Aar siden — saas han paa Færde med sit Slagtertrug, en Type paa den gode gammel dags særprægede Borgerstand, som Ringkjøbing har ejet maaske i højere Grad end nogen anden By i Landet. De gamle dør bort, vil ogsaa det gamle Ringkjøbing — i Folkeskik og Folkelune — gaa bort med dem?

Bryllup: 1. Frk. Birgitte Nielsen, Husby, og Chauffør Har. Madsen, Ringkjøbing. Frk. Sophie Jepsen (D. af Faktor J.) og Bagerm. Hilmar Nielsen, Ryomgaard. — 8. Frk. Marie Christensen, Videbæk, og Orla Damgaard, Ringkjøbing. — 19. Valborg Knudsen (D. af Bagerm. K.) og Installatør Jacob Nielsen. — 26. Frk. Sofie Hansen (D. af Enkefru Hansen, V. Strandgade) og Restauratør P. Jensen. — 28. Sygeplejerske Frk. Anna Nielsen og Togbetjent P. Lybæk Hansen.

Fødselsdage: 8. Banetømter Levin Hansen, 70 Aar.

Døde: 2. Fabrikant V. Røgind, 65 Aar. — 13. Magister Holger Sandvad, København (S. af Pastor S.). — 14. Fru Marie Christensen, 82 Aar. — 26. Mette Kirstine Nielsen (Laur. Niensens Hustru).

Ringkjøbing

Aarvog 1929-1930



BOLLERUPS BOGHANDEL (JENS HOLM)

M C M X X X